



zondag 22 januari 2012

Marcus 1

VERRAST DOOR JEZUS (1)

Wie is Jezus? Voor een antwoord op die vraag kun je heel goed terecht in het Marcusevangelie. Zoekers en geïnteresseerden vinden er een kort en krachtig verhaal over de Zoon van God. Christenen vinden er een verrassende en vernieuwende beschrijving van hun Heer en redder (Jezus ontdekken 2.0).

Verrast

Iets is verrassend als het onverwacht is: je had er niet op gerekend. De verrassing kan aangenaam zijn ('ik heb een verrassing voor je'): je beleeft er vreugde aan. Maar er bestaan ook onaangename verrassingen: iemand blijkt heel anders te zijn dan je had gedacht. Verrast worden kan ook betekenen: overrompeld worden, geconfronteerd worden, verbijsterd zijn. Zo kunnen de daden en woorden van Jezus de mensen rondom hem (on)aangenaam verrassen.

Mensen bij Jezus brengen

De preken serie 'Verrast door Jezus' is ook een middel om de missie van onze

gemeente dieper op ons in te laten werken: *Mensen bij Jezus brengen (te beginnen bij mezelf)*. Wat gebeurt er eigenlijk met mensen als ze bij Jezus komen? Wat zegt hij dan? Wat doet hij dan? Wat zijn de gevolgen?

Het Marcusevangelie

De Bijbel is een kleine bibliotheek. Uit die bibliotheek kiezen we nu het Marcusevangelie (een aanrader voor wie met de Bijbel kennis wil maken). Kenmerken van dit evangelie: kort, krachtig en snel. Je kunt het in één ruk uitlezen. Het zou kunnen dat dit evangelie door Marcus (secretaris van Petrus) werd geschreven om voorgelezen te worden in de Paasnacht, voorafgaand aan de doop van nieuwe christenen (vergelijk de feestrollen uit het Oude Testament). Marcus schreef het eerste en oudste evangelie (rond 70 na Christus). De andere evangeliën waren uitgebreider en kregen in de loop der eeuwen meer aandacht van de kerk. Marcus werd het vergeten evangelie. De opbouw van het evangelie: **1-8** opbouw van het 'dossier Jezus' (zijn identiteit: de koning); **9-16** beschrijving van Jezus' lijdensweg (zijn doel: het kruis). Centrum van het evangelie is: Marcus 8:27-9:1. *'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen'* (Marcus 8:34).

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Marcus 1:1

Highlights uit hoofdstuk 1

1:1 Marcus laat geen misverstand bestaan over het thema van zijn boek: Jezus! Bij hem begint alles (opnieuw). Deze Jezus is Gods Zoon. Marcus heeft de intentie de lezer te helpen zelf op zoek gaan naar het antwoord op de vraag 'Wie is Jezus?' (Trilemma van C.S. Lewis: Liar, Lunatic, or Lord.) **1:2-4** Jezus komt uit de hemel, maar niet uit het niets. Zijn geschiedenis heeft wortels in het Oude Testament. Jesaja profeteert over de voorloper van Jezus: Johannes de Doper. Hij roept: 'mensen, stop met dromen, wordt wakker!' Midden in het donker schijnt hij je met een fel licht in de ogen. **1:9-11** Niet Jezus' geboorte maar zijn doop is het startpunt in dit evangelie. Marcus laat de lezer zich identificeren met de dopeling in de Jordaan: 'Jij bent mijn geliefde, in jou vind ik vreugde!' **1:15** Marcus biedt de centrale samenvatting van Jezus' evangelie (geen informatie of advies, maar levensveranderend nieuws): het koninkrijk is nabij! Jezus is Gods verrassing: hier is het koninkrijk! Dat vraagt om inkeer: een totaal nieuwe visie op de werkelijkheid. **1:16-20** Het koninkrijk heeft leerlingen nodig: mensen die proefondervindelijk ervaren wat het is om Jezus koning te laten zijn in hun leven. Het evangelie is geen interessante theorie maar een levensstijl. 'Trek weg uit je land, verlaat

je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen' (Genesis 12:1). **1:21-22** Jezus heeft als prioriteit: onderwijs geven. De mensen zijn diep onder de indruk van het vriendelijke gezag waarmee deze rabbi spreekt. Zijn gezag betekent: hij heeft echt wat te zeggen! **1:23-28** De demonen herkennen Jezus direct: Zoon van God! De mensen zijn verbijsterd. **1:34** Het onderwijs over het koninkrijk wordt onderstreept door zichtbare en ervaarbare tekens: hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. **1:35** Jezus' werk wordt gedragen door zijn intieme en persoonlijke omgang met zijn Vader. Dat is de bron van zijn leven.

Gespreksvragen

1. Welke verzen uit Marcus 1 spreken je het meeste aan?
2. Welk antwoord geef jij op de vraag wie Jezus is? Kan dat antwoord veranderen?
3. Van welke aspect van Jezus' optreden ben je het meest onder de indruk (onderwijs, genezingen, berijdingen, zondevergeving)?
4. Welke Jezus heb jij leren kennen?
5. Hoe verrassend vind jij Jezus?

